

Stjärnglans och fågelsång – namnfantasi bland barnkörer

Naturnamn, godis och ädelstenar. Fantasin flödar när det kommer till namn på barnkörer. Ordvitsandet når ibland oanade höjder.

Visst finns det många barnkörer som heter just "Barnkören i xxx". Men det finns också en enorm uppsjö andra namn. Fåglar finns det till exempel gott om bland de sjungande barnen. Barnkörnamnet framför andra är nog **Sångfåglarna**. I Umeå stad kompletteras de med **Småfåglarna**, som är yngre, och de äldre **Näktergalarna**.

I Krokek utanför Norrköping twistar man till det med två körer yngre än Sångfåglarna: **Småsparvarna** och **Kultrastarna**.

Härnösands domkyrka har riktigt fått till det med sin gosskör **Domherrarna**. Även en av gosskörgrupperna i Lunds domkyrka bär den rödbröstadade fågelns namn.

I Lena mellan Alingsås och Vårgårda blir det lite mer högljutt kan man tro, för där finns **Sångpapegojorna**.

Vad gäller fiskar finns bara en vanlig art. I Skultuna utanför Västerås lägger man till ett musikaliskt s: **Tonfiskar**

I S:ta Anna kyrka i Helsingborg har man dock kommit på en skojig art till: **Tonsillarna**.

Till och med en svamp

En och annan blomma finns också. Som i Hässelby med **Gullvivorna**, **Mandelblommorna** och **Kattfötterna**.

Hummelsta utanför Enköping satsar på blomblandning: **Knopparna** från förskoleklass och **Buketten** för åk 2–5. Så gör även Kristinebergskyrkan i Oskarshamn med: **Sångfröna** för lågstadiebarnen och **Sångblommorna** för mellanstadiet.

Till och med en latininspirerad svamp har nästlat sig in: **Cantarellerna** i Trollbäckens kyrka, Tyresö.

Godis är mycket populärt. **Non Stop**, **Gott & Blandat**, **Tutti frutti** och **Popcorn** finns det flera stycken runt om i landet.

Östgötarna gillar tydligen ordvitsar för i Eneby utanför Norrköping kombineras godiset med sådana. Där finns **Korinterna** och **Köramellerna**.

Skimrande

Ädelstenar är också vanligt förekommande, kanske syftande på att barnen är de viktigaste och vackraste vi har. Diamanter, safirer, kristaller... I Sofia kyrka i Stockholm med många körer i olika åldrar finns en hel samling.

Pärulan, Diamanten, Rubinen, Kristallen och **Smaragden**.

Himlafenomen i olika bemärkelser finns det också gott om. **Månkören, Solkören, Himlakören, Regnbågen** och **framför allt Stjärnkören**. En och annan änglakör finns det förstås också. I Strängnäs domkyrka finns tre: **Keruberna, Seraferna** och **Änglakören**.

Vissa satsar helt enkelt på glädje och livfullhet. Som Veinge utanför Laholm: **Glädjefnatt, Sångkul** och **Celebraters**.

Rutvik i Nederluleå församling: **Körkul** och **Happy Voices**.

Skellefteå Sankt Olof: **Himlaliv** i Skelleftehamn och **Hör & Håpna** i Ursviken.

Leker med geografin

Engelska namn finns det också en hel del. **After school-kören** i Askeryd i norra Småland och **Boys' Voice** i Varberg talar sitt tydliga språk. I Råda församling i Mölnlycke nyttjas samtidigt församlingsnamnet. Det är lätt att förstå åldersordningen på **Råda Rookies, Råda Rockers** och **Råda Rebels**.

Det finns fler som på olika sätt leker med sin geografi. I Kvistofta församling söder om Helsingborg märks närheten till havet. Där finns **Snäckorna, Körallerna, Sångbubblorna** och **Vågen**.

Och så mer ordvitsar:

Musicalix i Nederkalix församling.

Väse Voices i Väse utanför Karlstad.

Friska vindar i Vindhems kyrkan i Uppsala.

MichelAngelo i Mikael's församling i Örebro.

Socketbeatarna i Romakloster på Gotland (som länge hade ett stort sockerbruk och där det fortfarande odlas sockerbeter).

Marita Sköldberg